



▲ Marcel Potters © Joost Hoving

# 'Woontoren Bright is de missing link in Rotterdam'

**COLUMN** | Ik vond de Verlengde Willemsbrug altijd maar een flutsteeg. Een laffe lap asfalt die de Blaak met de Maas verbond, kraak noch smaak. En dan kun je dit stuk Formule 1-circuit wel braaf omdopen tot André van der Louwbrug, maar het blijft een draak van een straat. Jammer maar helaas.

Marcel Potters 23-01-19, 08:49 Laatste update: 09:28

## ‘Woontoren Bright is de missing link in Rotterdam’

### COLUMN

Ik vond de Verlengde Willemsbrug altijd maar een flutsteeg. Een laffe lap asfalt die de Blaak met de Maas verbond, kraak noch smaak. En dan kun je dit stuk Formule 1-circuit wel braaf omdopen tot André van der Louwbrug, maar het blijft een draak van een straat. Jammer maar helaas.

Marcel Potters 23-01-19, 08:49 Laatste update: 09:28



Toch heeft dit hoekje Rotterdam me altijd geïntregerd. Want als er één deel van Roffa is waar je wonderschone wederopbouwgolven ziet samenstromen tot een ware tsunami, dan is het hier wel. Ik herinner me nog de tijd dat je vanaf de Hoogstraat vrijwel onbelemmerd zicht had op de Nieuwe Maas. Een grote, kille kaalslag. En dan nu! Vorige week maakte ik op het kruispunt aan de voet van de 'Van der Louw' een 360-graden filmpje en zag al het architectonisch genot aan me voorbij trekken. De kubuswoningen (Blaakse Bos), de Blaaktoren (het Potlood), de bieb (Buisbaby), het opgeknapte station Blaak (de Fluitketel), de Markthal (Koopkathedraal), Blaak 31 (Schuivende Boeken) en The Red Apple (Sambaltoren). Zelden zo'n hoge bijnaamdichtheid gezien.

En aan deze toch al imponerende lijst wordt binnenkort een nieuw briljantje toegevoegd: Bright. Op een iel strookje grond, tussen de Willem de Kooning Academie en de brug. Er verrijst hier een fraai, rank complex. Een lichtvoetige constructie, gevat in kleurrijk getint aluminium, afgewisseld met melkachtig glas waarachter ledverlichting gloeit. Met een swingende strip, inclusief horeca aan de Wijnhaven.

Het is de 'missing link' die het Wijnhaveneiland, Blaak en Oude Haven met elkaar verbindt. Een verlicht baken, dat bovendien de André van der Louwbrug een oppepper vanjewelste geeft. Plots is er leven in de brouwerij. Bright!

En o ja, ik vertik het om het toekomstige wooncomplex *OurDomain Rotterdam Blaak* te noemen, zoals de belegger wil. *OurDomain* - jongens, het is toch geen website! Ik heb wél een suggestie voor een geveltekst, à la 'Alles van waarde is weerloos' van Lucebert, bij de burens. Een vrolijke noot, vlak onder het dakterras op 70 meter hoogte: *Always look on the bright side of life!*