

## luxy

---

**Van:** "Herman van Aken" <hervanak@gmail.com>  
**Datum:** vrijdag 12 mei 2023 23:48  
**Aan:** "Mientje Peelen" <mientjepeelen@gmail.com>  
**Onderwerp:** Mijn Expo, dit is mijn verhaal voor aan de wand.

# Herman van Aken exposeert **KUNST**

**⚠ Toch Weer Anders ⚠** za 13 mei – 1 sept 2023 in het Dorpshuis te Rheden.  
Gratis bezoek elke weekend, meer info op website: [dorpshuisrheden.info](http://dorpshuisrheden.info)

## **Mijn geschiedenis in de kunst:**

Een kunstwerk(je), start regelmatig met een snel gemaakte krabbel, voor latere uitwerking. Waar je ook bent: kijken-kijken-kijken levert veel moois op. Kunst in Museum of op Kunstexpo; een bron voor interessante gesprekken. Bezig met kunst geeft veel voldoening, het is altijd eigen werk wat ik maak. Tijdens het werken wordt het vaak weer anders. Een glimlach ontlokt het soms.

## **Agfa Clack**

Als puber van 13 jaar huurde ik voor een dag een Agfa Clack camera, dit was bij een familiefeest. Daarna steeds foto's gemaakt, met bijdetijdse apparatuur.

**Tekenen** Ook mijn ding al vroeg op school en bouwkundig bij Architectenburo's.

## **Fotografie**

De kunst van het weglaten en vaak anders kijken. Ook andere standpunten of uitgangspunten levert verrassend werk op. Vanaf 1973 actief bij Fotoclubs. Creativiteit alom, bijeenkomsten (ook elders) -uitwisselingen-fototochten en jaarlijks exposeren. Fotograferen doe ik nog steeds, niet meer in de donkere kamer.

**Koperetsen en zeefdrukken** Ook op dit zijspoor van fotografie heb ik gewerkt.

## **Schilderen en beeldhouwen**

In 2005 kreeg ik een cadeau van mijn dochter, een klein schildersezeltje met verf en kwast. Op het doek: "een Cursus Schilderen". Daar ben ik haar nog dankbaar voor. Dat begon dat jaar bij de Gelderse Schilderschool Terpentijn in Velp (gld). Fijne club, waar ik veel van kunst heb geleerd, vooral in Aquarel en Acryl. Kijken-kijken-kijken ∞ gevleugelde woorden die Bé Massie mij in het begin al heeft ingeprent. Regelmatig workshops, uitstapjes kunst, expo's en in de zomer een weekend in de marktkraam in Velp.

Maar, eind 2010 begon het maken van beelden me steeds meer te boeien. Na enig zoeken kwam ik terecht bij Hobbycentrum de Liemers in Zevenaar. Naast schilderen daar ook beelden maken in steen, ook met hout gewerkt. Geen les, maar we helpen elkaar en dat werkt ook goed. In de loop van de tijd elders een workshop emailleren en keramiek gedaan. Jaarlijks is er een Open Dag. In dit centrum werk ik nog steeds.

**Verder doe ik vrijwilligerswerk**, voor streekarchief, aan genealogie en computerzaken.

**Mijn kunst is ook te koop.** Stuur een email naar [h.van.aken@hccnet.nl](mailto:h.van.aken@hccnet.nl) met een voorstel met vermelding DhR en het nummer van het kunstwerk.